

Doel en Middelen

DOEL

Het gilde stelt zich ten doel om, in traditie verbonden met de Rooms Katholieke Kerk, geïnspireerd door de christelijk geest, het gilde in stand te houden, het culturele erfgoed van het gilde, de gildegeest en de gildetradities met zorg te bewaren, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in woord en daad zorg en respect te tonen voor elkaar en op een eigentijdse wijze individueel en collectief een bijdrage te leveren aan de Mierlose gemeenschap.

MIDDELEN

Het gilde tracht dit doel te bereiken door:

- a. Het beoefenen van de traditionele activiteiten, zoals het geweer- en/of kruisboog-schieten, het vendelzwaaien en trommen aangevuld met het bazuinblazen en handboogschieten en met ruimte voor eigentijdse activiteiten;
- b. Het houden van vergaderingen, tentoonstellingen, excursies, wedstrijden, studie- en andere bijeenkomsten alsmede het deelnemen aan gildedagen en het stimuleren van deze bijeenkomsten;
- c. De onderlinge band te bevorderen en die met andere gilden/gildebroeders;
- d. Het leggen van contacten en het samenwerken met geestelijke en wereldlijke overheden en met de Mierlose gemeenschap.